

WOUDLOPERS

Intro

Dag liefste woudlopers!

Na een ongelooflijk leuk kamp en een hopelijk leuke zomer starten we het nieuwe scoutsjaar weer met nieuwe leiding, een nieuw jaarthema en weer heel wat leuke activiteiten, eindelijk!!!

De leiding ziet het helemaal zitten en wij hopen jullie ook. Laten we zorgen dat we dit eerste semester al helemaal erin vliegen, we hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn op de super coole activiteiten.

Hier nog een geheime boodschap: - --- - / --- .-. / -.. . /-. .-. / .- .- -
. / ... -
.-.- .-.-.--.--

Groetjes,

Jullie

leiding!

Leidingsvoorstelling

Takleider Darien Maslov

Hallo Bonjour!!

Ik ben Darien, maar mensen spreken me ook weleens aan als Dadine of bij mijn totem empathische hamanku. Ik hou van Amsterdamse Emma shoutout naar jou & de scouts natuurlijk duhhhhh! Mijn grootste droom is om een super mega cool jaar te hebben en veel sardientje te spelen

😊. “Das goesting” betekent voor mij elke week vol enthousiasme naar de scouts komeuuuuun!!!! Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om super veel frietjes te eten op het kippenfestijn. Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn beste scoutsverhaal: op de survival night met de woudlopers werd ik s’ ochtends wakker door het geluid van een hert! (Ik was ook een beetje bang woopsie)

Adiós amigooooooooos!



Manon Dumon

Yeeeeeeet,

Ik ben Manon, maar mensen spreken me ook weleens aan als Koentje of bij mijn totem zeepaardje.

Ik hou van avontuur en mijn grootste droom is de wereld ontdekken. “Das goesting” betekent voor mij het leven bij de horens willen grijpen en beleven.

Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om de woudlopers een mega gek jaar te bezorgen!!

Veel kusjes x



Milo Vileyn

Ik ben Milo, maar mensen spreken me ook weleens aan als Den ollander/ toerist of bij mijn totem die helaas nog niet van de partij is. Ik hou van muziek En mijn grootste droom is ooit te kunnen spelen als een deftige jazzgitarist! "Das goesting" betekent voor mij goed eten. Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om eens een deftig brood te maken in een zelfgemaakte oven Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn beste/gênantste scoutsverhaal, ik heb tot mijn grootste spijt per ongeluk op kamp het kakboekje in de hudo laten vallen :'(Sorry



Dikke kus je kapoen Milo

Margriet Deblauwe

yowwww allemaal,

Ik ben Margriet, maar mensen spreken me ook wel een aan bij mijn totem levendige picoloro of gewoon pico. Ik hou van plezier maken en lachen, en natuurlijk ook SCOUTSSS. Mijn grootste droom is dat iedereen gelukkig is. "Das goesting" betekent voor mij goesting hebben om elke week naar de scouts te komen. Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om mega leuke dingen te doen!!! Ohja, bij deze wil ik je nog een plezieren met mijn beste scoutsverhaal: het is altijd leuk in de scouts, dus ik kan nie kiezen :))



Alleee tot zaterdag e!!

Elize Geluck

Ik ben Elize met een 'Z', maar mensen spreken me ook weleens aan als liesje of bij mijn totem Noeste Rotspelikaan. Ik hou van de scouts, mijn vrienden, een mooi weer. En mijn grootste droom is een rotspelikaan in het echt zien. "Das goesting" betekent voor mij dat ik super veel goesting heb in het nieuwe jaar. Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om veel naar de scouts te komen!!!



愛你們

Arend Segart

Dag iedereen! Ik ben Arend mensen spreken mij ook weleens aan als vogel of bij mij totem Volhardende Kapucijnaap. Ik hou van scouts, scouts en ook scouts. En mijn grootste droom is een zwembad in ons nieuw lokaal (stel je voor). "Das goesting" betekend voor mij de duizenden redenen om iedere week met goesting naar de scouts te komen. Dit scoutsjaar heb ik goesting om het er het beste, coolste, tofste... scoutsjaar ooit van te maken! Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezier met mijn beste scouts verhaal: Op tweedaagse in de kelder van een klooster slapen en we toen kind van de duivel afspeelden en ping pong speelden. Ik zie jullie op de vergadering! Doei druif!



Kalender

24 september: Startactiviteit

Na lang wachten is het vandaag terug SCOUTS!!! Samen spelen we het grote openingsspel. De leiding heeft er suuuuper veel zin in, hopelijk zien we jullie dan! <3

1 oktober: Kennismakingsspel

YOOOO woudlopers, vandaag spelen we een eerste spel om elkaar goed te leren kennen. Jullie kennen elkaar misschien al, maar kennen jullie de leiding wel? En kent de leiding jullie al?

8 oktober: Veronique en Vanessa gaan kuisen

Vandaag strijden de twee beste vriendinnen tegen elkaar in een heuse BFF ruzie. Wie heeft het beste kuisproduct en wie verkoopt het meeste? (neen wij gaan niet kuisen 😏)

15 oktober: Zandspel <-> Zeespel

Dag lieve woudloper(t)jes, wie kan het beste een zandkasteel maken? Zorg dat je comfortabele schoenen aanhebt en indien het kan een schopje meeneemt!

22 oktober: Leidingsweekend

Deze week is de leiding op leidingsweekend, dus is er geen activiteit. Tot volgende week!

29 oktober: Halloween feestje (19u aan lokaal)

Vanavond nodigen we jullie uit op onze megacoole, griezelige en geestige Halloweenparty! Jullie zijn welkom om vanaf 19 uur aan het lokaal met jullie engste verkleedkledij. Bereid jullie voor op de griezeligste nacht van jullie leven. Muahahahahahaaaaa! De activiteit duurt tot 21u.

5 november: Foto tocht

Vandaag maken we een kei zotte foto tocht. Hopelijk vinden jullie de weg door de straten van Oostduinkerke en kunnen jullie genieten van een lekker kippetje en frietjes op het kippenfestijn na de activiteit. We eindigen hierdoor ook aan de Witte Burg om 17u.

12 november: olympische spelen maar niet helemaal

De olympische spelen wordt dit jaar in Casa ODK te Oostduinkerke georganiseerd! Maar dit jaar is het niet zomaar een normale olympische spelen.... Wie gaat er de strijd aan en kan het olympisch goud bemachtigen?

19 november: quiz (woudloper universalis)

Vandaag zoeken we uit wie de sterkste, slimste, snelste, creatiefste, handigste, ... woudloper is van jullie allemaal. Vergeet dus zeker jullie gezond verstand niet en laat jullie beste kanten vandaag naar boven komen!

26 november: Wolo's vs duindemonen

Vandaag veroveren we de duinen terug van Oostduinkerke! Duindemonen hebben deze volledig bezet en wij moeten ze terug zien te krijgen! Durf jij de uitdaging aan en neem jij het op tegen de duindemonen?

Afspraak om 14u aan het lokaal!

3 december: Sinterklaasje

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint!

Wel ja, enkel als jullie braaf geweest zijn natuurlijk dit jaar... Toon vandaag nog eens goed aan de Sint hoe flink jullie zijn geweest dit jaar en dan volgt misschien wel wat snoepgoed!

Tot straks beste kinderen

10 december: NASA Odk

Ben jij klaar om alle wetten van de melkweg te trotseren?

Dan ben jij de persoon die we zoeken! Twijfel dus niet en kom naar NASA Odk, hier zullen we jullie klaarstomen tot echte astronauten!

17 december: Kerstfeestje! S'avonds 2 uurtjes

Ooooo dennenboom, ooooo dennenboom wat zijn uw takken ...

Het kerstfeestje gaat 's avonds door (uur wordt nog gecommuniceerd). We nemen allemaal een cadeautje mee van max 5€. (Let op de cadeautjes worden zowel geruild tussen jongens en meisjes)