

# KAPOENEN

## Intro

---

GOEINDAG Kapoenen!

't Is hier met jullie mega coole leiding 😊 Wij kijken al ons hele leven lang uit naar dit scoutsjaar, omdat wij samen met jullie superdepupercoole activiteiten en spelletjes en avonturen en zoveel meer gaan beleven!

Voel jullie meer dan welkom en dan vliegen we er in, PATAT 🤙

## Leidingsvoorstelling

---

Dag medebewoners van deze wonderlijke aardbol, Ik ben een avonturier, maar mensen spreken me ook weleens aan als Flor of bij mijn totem Dynamische Sneeuwstormvogel. Ik hou van uitdagingen van pony's met 3 benen die hun 4e been cadeau zullen krijgen van een pony met 5 benen die er 1 kan missen. En mijn grootste droom is dat iedereen gewoon e beetje simpelder zoe begun leevn. "Das goesting" betekent voor mij pittige avontuurtjes... Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om ons zothard te amuseren met de Kapoenen! Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn beste/gênantste scoutsverhaal: ik ging me 's morgensvroeggaan wassen in de beek en aan de overkant zat een hert te drinken! Hij verschoot toen hij me zag en vroeg toen ook e beetje shampoo. Maakt er nog allemaal 't beste van en tot ziens! Vuistjeeeeeeeeee

### Takleider Flor Balduck



## Tijs De Ceuleners

HAAAALLLOOOO SCHATTIES, Ik ben Tijs, maar mensen spreken me ook wel eens aan als G\*\*\*\* Groepsleider of bij mijn totem Vlijtige Veldhoen. Ik hou van zoveel mogelijk dwaze avonturen meemaken in de scouts, vriendschappen in de scouts, de schimmels van de scouts, de kelder van de scouts, het verkleedkot van de scouts, de Beachparty van de scouts, de bankrekening van de scouts, de dropbox van de scouts, die ene grote boom bij de scouts, ... ik hou van alles van de scouts! En mijn grootste droom is dat we er een onvergetelijk laatste jaar in ons lokaal van kunnen maken. "Das goesting" betekent voor mij elke week uitkijken naar het weekend om naar de scouts te gaan! Dit scoutsjaar heb ik echt goesting in alles xdxp Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezier met mijn beste/gênantste scoutsverhaal (\*\*vraag gerust om mijn HO-verhalen bij de leiding)



Stevige linker, Tijsje

## Lut DeBlock

Dag allerliefste scouts vriendjessss!! Ik ben Lut, maar mensen spreken me ook wel aan bij mijn totem 'Subtiele Markhoor'. Ik hou van kunst; sporten zoals tennis, lopen, volleybal; fruit (behalve mango's en peren), nootjes, citroen-meringuetaart; nieuwe dingen bijleren; muziek en natuurlijk de scouts!!! En mijn grootste droom is een vliegveld in mijn tuin hebben. Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om talrijke, waanzinnige, fenomenale herinneringen te maken met de kapoentjes en ons uitermate excellent te amuseren en ongetwijfeld immens reusachtig veel plezier maken!! Ik overdrijf niet, ik kon gewoon niet kiezen tussen al die fantastisch olijke woorden om te portretteren hoe buitengewoon magnifiek de scouts van Oostduinkerke wel niet is. Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezier met mijn levenswijsheid: 'Kiezen is verliezen' en 'Overdrijven is ook een kunst'.



## Lukas Lecluyse

Ik ben Lukas Lecluyse , maar mensen spreken me ook wel eens aan als "hot papa" of bij mijn totem Capricieuze Groenling. Ik hou van zonnige zomeravonden, waarbij de zon langzaam aan de horizon in de zee verdwijnt. Met mijn voetjes in het zand en mijn scoutsvrienden in de hand samen liedjes zingen op het strand. En mijn grootste droom is VRT nieuwsanker worden. "Das goesting" betekent voor mij de goesting in scouting, net als een watertje verlossing brengt na een dorstige dag, als nachtrust na een lange, uitputtende wandeling. Of als een vleugje muziek na een dag stilte. Bij Casa Odk willen we een thuis bieden aan kinderen jong en oud, waar kinderen zich vrij voelen om zorgeloos plezier te maken. Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om een spikebaltoernooi te organiseren. Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn beste/gênantste scoutsverhaal: op survivalnacht met de woudlopers had de leiding alles gedacht: tenten, grondzeilen en ravioli. Maar we waren de blikkenopener vergeten om de potten te openen. Ik en mijn collega's hebben er uren over gedaan om de vele blikken met een zakmes te openen. Op enkele bebloede vingers na, heeft de maaltijd ergesmaakt!



Pokatsjme titski !

## Robine Deman

Hallo lieve kapoentjessss

Ik ben Robine, maar mensen spreken me ook weleens aan als; robijn, rob, robain,... ofbijmijntotementhousiaste streepmuis. Ik hou van turnen, koprollen en de kapoentjes natuurlijk. Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om



super toffe avonturen te beleven met jullie. Graag wil ik jullie plezieren met mijn gênantste scoutsverhaal: ik heb er zeer veel want soms ben ik een heel klein beetje veel lomp maar mijn lompste moment was toch op kamp, toen we weg aan het lopen waren van koeien op een berg en ik plots een paar koprollen maakte die eindigen met een kleine hersenschudding :))

## Kalender

---

24/09/22: startactiviteit

Vandaag start het nieuwe scoutsjaar weer!!! Joepie!!! Een hapje en een drankje voor de ouders, het moment om uitleg te vragen, en als kapoen amuseer je je rot met al je nieuwe scoutsvriendjes. Kortom: ontdek wat het is om als kapoentje in de allerleukste scouts van de wereld te zitten!!

01/10/22: het-grote-kennismakingsspel

Leer vandaag jullie supertoffe leiding en superleuke medekapoentjes beter kennen!!

08/10/22: Het ruimtespel

Aliens van de planeet Zorkon zijn naar de aarde gereisd. Wat blijkt? Alle garnalen op de planeet Zorkon zijn uitgestorven door de aanhoudende droogte en de torenhoge elektriciteitsprijzen. Kunnen jullie de aliens helpen en voldoende garnalen verzamelen? Heb je zelf een netje om garnalen te vissen? Neem dat dan zeker mee!

15/10/22: het supercoole-picasso-spel

Haal jullie creativiteit alvast maar boven. Vandaag zullen we ons kapoenenlokaal een echte make-over geven!! Doe zeker kleren aan die je het meeste inspireren om te schilderen.

22/10/22: geen activiteit

De leiding gaat dit weekend op teambuilding dus jammer genoeg geen activiteit vandaag :(((

29/10/22: het spannende-avondspel

Trek allemaal jullie coolste/engste halloweenkleren aan want vandaag gaan we de grootste avonturen beleven helemaal in teken van Halloween!! Van 19u tot 21u aan het scoutslokaal!

05/11/22: Kukulukuuuu spel

Vandaag onderzoeken we wie er eerst op deze aardbol was: de kip of het ei ?!

Deze avond is iedereen welkom op het Kippenfestijn in de Witte Burg!

12/11/22: Het grote pyjama spel

Heyhey Kapoentjes! Jullie hoeven jullie vandaag helemaal niet om te kleden als jullie opstaan, want vandaag mogen jullie gewoon in jullie pyjama naar de scouts komen! Joepieeee! Als je wil mag je ook je knuffel meenemen :)))

19/11/22: Ridders en ridderinnen

We keren vandaag terug naar de middeleeuwen: de tijd van de grote kastelen en de stoere ridders en ridderinnen. Vandaag leren we kampen bouwen en draken verslaan, we leren zwaardvechten als echte ridders en katapulten maken.

26/11/22: Het grote-waar-is-wally-spel

Heleeeup hebben jullie Wally gezien?? Soms zien we hem dagen aan 1 stuk, maar ook soms totaal niet. Het is nu al 56248647 kwartieren geleden dat we hem gezien hebben :( Willen jullie helpen zoeken?

03/12/22: SINTERKLAAS

Ja ja, de lieve, goede Sint is weer in het land, helemaal uit Spanje met zijn stoomboot, en hij komt ook dit jaar een bezoekje brengen aan de kapoentjes om te zien of jullie wel braaf zijn geweest!?! Worden de kapoentjes meegenomen in de zak van Zwarte Piet terug naar Spanje of zijn ze flink geweest en krijgen ze heerlijke chocolade en allerlei snoepgoed?!?

10/12/22: PAK DE DIEF

Ohnee Kapoentjes, super slecht nieuws! Deze nacht is een stoute dief ontsnapt uit de gevangenis. Volgens de laatste berichten houdt hij zich schuil bij het scoutslokaal. Het is aan ons als echte scoutsers om de dief te vangen!!!

17/12/22: Kerstfeestje

Na Sinterklaas is het de beurt aan de lieve Kerstman! Deze avond is er een kerstfeestje in het lokaal van 18u tot 20u. Neem allemaal een klein cadeautje mee dat niet meer dan €5 kost. Eten zal voorzien zijn.