

# JINS

## Intro

---

Ewe drerries, we makn er een tantoe cool jaar van #cringe.

Wiiiiish, JINS wuk is me dadde iere, bruh? Voor zij die dachten dat ze nog een 3<sup>de</sup> jaargiver waren... HAHAJe bent geprankt (vooryt). Dit jaar wordt lit met kaulo veel fissa's SEEEEESH.

BAS, wij zijn jullie boys voor dit jaar.

Doei druif xx

Bonhomme en Warre

## Leidingsvoorstelling

---

### Takleider Warre Balduck

Ik ben Warre, maar mensen spreken me ook weleens aan bij mijn totem Koolmees. Ik hou van de natuur en avontuur. Mijn grootste droom is om een gek, vet JIN feest te organiseren!!

"Das goesting" betekent voor mij dat we goesting in scouting hebben! Goesting om elkaar

unieke kwaliteiten te ontdekken en elkaar te helpen waar we kunnen.

Goesting om wekelijks activiteiten te organiseren, de appreciatie dat je hiervoor krijgt geeft een boost aan onze motivatie! Dit scoutsjaar zal

waarschijnlijk het laatste scoutsjaar zijn in ons lokaal 😞, daarom heb ik dit jaar echt goesting om er nog eens een ferme lap op te geven! Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn gênantste scoutsverhaal... ik heb eens met de kliefbijl het topje van mijn vinger er bijna af gehakt. HIHIH oeps....



Tjallas, Koolmees

## Elias Bonhomme

Ave,

Ik ben Bonhomme, maar mensen spreken me ook wel eens aan met mijn totem: Gezapige Gorilla (of tamzak, da kan ook).

Je zou me kunnen kennen van [www.ikbennietzobekend.be](http://www.ikbennietzobekend.be). Al heb ik wel al eens in de tijdingen gestaan, maar da 's niets om trots op te zijn zeker? Ik hou van alles en van niets, want liefde is eindig maar ook eendeloos... Mijn grootste droom is minstens 100 jaar worden, miljardair worden en een tweeling krijgen.



Redelijk onhaalbaar i know, maar ik kan maar hopen dat het ooit beter wordt toch? Dit jaar ben ik van plan om een porsche te kopen, want ik ben officieel begonnen aan mijn midlife crisis. Da's goesting betekent voor mij het gevoel dat je krijgt als je langzaam de Mikke voorbijrijdt en ongelofelijk veel goesting krijgt in een goeie entrecôte, maar dan beseft dat je geen geld hebt en eindigt met een droge sandwich zonder beleg. Ohja en zeker niet te vergeten: als je denkt dat het mooiste nog moet komen, think again! 't Leven sukt meestal...

De groeten en tot later eh

## Kalender

---

- 24/09 Openingsactiviteit
- 01/10 Kenningsmakinglokaalepicmakenspel
- 08/10 Go-kart race: Volledige dag
- 15/10 PARTYYY --> BONHOMME IS JARIG's avonds
- 22/10 Geen activiteit: Leidingsweekend
- 29/10 Kookspel: 's avonds halloween party (en een beetje Warre zijn verjaardag)
- 05/11 Dropping: Heel kapot 's avonds kiptje fretten want tis kippenfestijn!!
- 12/11 Weekendjee
- 19/11 Avondspel
- 26/11 Jin bar avond : Laatste ontspanning voor jullie toetsjes 😊
- 03/12 Sinterklaas: Later op namiddag + 's avonds bespreking kerstmarktje
- 10/12 Filmavond
- 17/12 Kerstmarktje